



Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af mine flere tusinde artikler og scannede bøger, der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev

Samlinger

til

Jydsk Historie og Topografi.

2. Række. IV. Bind.

Udgivet

af

det jydsk historisk-topografiske Selskab.



Aalborg.

Marinus M. Schultz's Forlag.

Trykt i Stiftsbogtrykkeriet.

1893—95.

Lidt Mere
om
Familierne Trellund og Baggesen.

Ved Vilhelm Bang.

I »Samlinger til jydsk Historie og Topografi«, 8de Bind, S. 44—80, har afdøde Overlærer J. Kinch givet en Mængde interessante Oplysninger om Personer af de i Ribe igjennem mange Aar blomstrende Slægter »Trellund« og »Baggesen«, hvis Stamtavler han ogsaa har leveret for de ældre Generationers Vedkommende. I samme Bind, S. 371—72, har han meddelt nogle Tillæg og Rettelser til sin Afhandling. Jeg skal tillade mig nedenfor at fremkomme med nogle yderligere, dog ingenlunde udtømmende, Tillæg til disse Familiers Historie.

a. Trellund.

Nr. 3. *Peder Pedersen Trellunds* (»unge Peder Trellunds«) Søn *Peder*, der omtales S. 48, blev 4. Juli 1611 immatrikuleret ved Københavns Universitet.

Nr. 7. *Jens Pedersen Trellund*; Kinch meddeler S. 50, at hans Svoger *Mads Roed* lod ham fordele for en Løgner, hvilken Dom blev stadfæstet af Raadstueretten. Hertil kunde føjes, at Raadstuerettens Dom atter stadfæstedes 19. Maj 1604 ved Kongens og Rigets Raad. (Secher: Kongens Rettertings-Domme I, 536—37.) — Hans Søn *Lambert*, der ogsaa omtales S. 50, var formodentlig Fader til den *Petrus Lamberti Holmensis*, som 3. Novbr. 1630 immatrikuleredes ved Universitetet, da han nemlig i Kommunitets-Matriklen kaldes *Petrus Lamberti*

Trellund (S. Birket Smith: Kjøbenhavns Universitets-Matrikel I, S. 104). — Foruden Sønnen *Lambert* nævner Kinch en Datter *Gjertrud*, om hvem Intet nærmere anføres; en anden Datter *Ingeborg Jensdatter* døde (ifølge Personal-historisk Tidsskrift IV, S. 42—43) 13. Febr. 1660 i sin Alders 48de Aar som Enke siden 5. Febr. 1653 efter *Niels Bosøn* i Nyborg, med hvem hun, hans tredje Hustru, havde været gift 11 Aar og 5 Maaneder; Navnene paa fem af deres sex Børn anføres S. 44. — Kinch skriver, at en Søn af *Jens Pedersen Trellund* var »maaske« den Raadmand *Niels Jensen Riber* i Nyborg, der omtales i Fynske Saml. VI, S. 87, hvor der siges om ham, at han var gift med en *Karen Wandal*, rimeligvis fra Ribe; i Tillæget S. 372 gjør Kinch opmærksom paa, at *Karen Wandal* efter en Genealogi, som opbevares i Gehejme-Arkivet (her kunde have været tilføjet Worms Lexikon over danske Mænd II, S. 550) skal have været en Datter af Biskop Hans Wandal i Viborg. Ordet »maaske«, der udtaler Tvivl om, hvorvidt *Niels Jensen Riber* var Søn af *Jens Pedersen Trellund*, maa udgaa ifølge Pers.-hist. Tidsskrift IV, S. 47, hvor det meddeles, at han virkelig var Trellunds Søn, og at han først var gift med *Anne Lauridsdatter*, derpaa med *Karen Wandal*, der døde 1680 efter 1669 at være bleven Enke; deres ti Børn, som, forsaavidt de naaede den voxne Alder, alle kom i ansete Stillinger, en Søn som Præst i Vindinge paa Fyn og Magister, Døtrene, af hvilke dog maaske et Par forbleve ugifte, i Ægteskab med hæderlige fynske Kjøbmænd, Raadmænd og Borgermestre, omtales sammest. S. 47—49. Er *Jens Pedersen Trellund* død i yderlig Fattigdom, havde *Niels Jensen Riber* til Gjengjæld ved sin Død naaet at være en meget formuende Mand; Dødsboets Overskud udgjorde den store Sum 76,922 Sldr. 2 Mk. 15 Sk.; og Skifteforretningen efter ham optog en tyk, særskilt Protokol paa 559 Folioblade (S. 47).

Nr. 8. Skoleholderen *Villum Pedersen Trellunds Forsøg* i Lægekunsten omtales O. Worms *Medicina Danorum domestica* S. 149 ff. og Øst's Arkiv for Psykologi, Historie, Literatur og Kunst IX, S. 385.

Foruden den *Johannes Thamsenius* eller *Jon Trellund* (Nr. 20), hvem Kinch omtaler S. 58 som Handelsmand i Husum omtr. 1680, og som vakte stor Opsigt ved sin formentlige Gave til ved sine Bønner at helbrede *Andres* legemlige Sygdomme,

men hvem han ikke veed med Sikkerhed at føre hen til en bestemt Gren af Familien, kan anføres en formodentlig blodsbeslægtet, i hvert Fald, saa vidt det kan skjønnes, aandsbeslægtet, nemlig en *Johanne Trellund* fra Lifland, der 1738 stod i Spidsen for en Del svenske Separatister, som vare landflygtige fra deres Fædreland og her i Danmark gjorde Proselyter, især i Odense; deres Lærdomme mindede om de gnostiske Vildfarelser (Se L. Helveg: Christian den Sjette og den Tids religiøse Bevægelser i »For Literatur og Kritik« III, 333 ff., Helvegs Kirkehist. efter Reformationen II, S. 52—53, 2den Udgave). — 1751 dimitteredes fra Christianssands Skole en *Christian Trælund*, der døde som Student (Norsk historisk Tidsskrift, 2. R. III, S. 80); han maa formodentlig have hørt til en Gren af Slægten, der er havnet i Norge.

b. Baggesen.

Nr. 4. *Peder Baggesen* havde (S. 63—64) forpligtet sig og sine Arvinger til at udbetale 500 Rdlr. til sin uægte Søn *Peder Pedersen*; om Sagen se Kongens Rettertingsdomme ved Secher I, 545 ff.

Nr. 11. *Maren Baggesdatters Mand Laurids Knudsen* i Odense blev (1591) »dødelig stunget i sin højre Side og i St. Knuds Kirke begravet; hans Ligsten, som laa ved Konsistorii Dør, blev ved Kirkereparationen 1750 omhugget og omsleben.« (Vedel Simonsen: Odense Bys ældre Historie III, S. 41.)

Nr. 18. *Christoffer Pedersen*, »Literatus, boende i Aarhus, brugte borgerlig Næring og in specie Øxen Handling paa Hol-land«. Pers.-hist. Tidsskr. VI, S. 67 f., hvor yderligere Oplysninger findes om nogle af hans Slægt. Hans Hustru *Lene Worm* døde 13. Juli 1629. De havde 5 Børn.

Nr. 62. *Mette Jensdatter Baggesen* var Provsten i Ringkjøbing *J. C. J. Eilertz's* anden Hustru; 2 Sønner og 5 Døtre; han døde 1721, hun overlevede ham næsten et halvt hundrede Aar, nemlig til 1770.

Nr. 63. *Anna Jensdatter Baggesen* var Ejeren af Ussinggaard m. M., *Niels Jensens* (f. 1652, † 1726) tredie Hustru.